

Επίσκεψη των μαθητών του Μουσικού σχολείου Τρικάλων στη λίμνη Κάρλα

Στα πλαίσια των περιβαλλοντικών προγραμμάτων που εκπονούνται στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2011-2012 «**Εθελοντικές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος**» (Α' Λυκείου, με υπεύθυνες τις καθηγήτριες **Αλεξάνδρα Χιώτη, Αναστασία Στουκογιώργου και Γεωργία Κολοβελώνη**) και «**Ακολουθώντας τους δρόμους του νερού**» (Γ' Γυμνασίου, με υπεύθυνους τους καθηγητές **Ευαγγελία Σύρρου, Χρήστο Κωστάκη και Νικολέττα Σούλα**), οι μαθητές του Μουσικού σχολείου Τρικάλων είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μέρος στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα σε σχέση με τη λίμνη Κάρλα, με θέμα «**Λίμνη Κάρλα - οι μαθητές και πολίτες του αύριο ακούν, βλέπουν, συζητούν και προτείνουν**», το οποίο διοργανώθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2012 από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και απευθυνόταν στους νομούς Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Εμείς και τα υπόλοιπα παιδιά από διάφορα σχολεία της πόλης μας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα για τη λίμνη, συγκεντρωθήκαμε στο κέντρο της πόλης όπου και επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο που μας μετέφερε στη λίμνη.

Φτάνοντας στον προορισμό μας πραγματοποιήσαμε μια στάση σε έναν παραλίμνιο αρχαίο οικισμό, όπου ένας ξεναγός μας μίλησε για τον οικισμό και την ιστορία της λίμνης. Στη συνέχεια κάναμε μια περιήγηση γύρω από την λίμνη, κατά την οποία μας δόθηκε η ευκαιρία να θαυμάσουμε τη μοναδική βιοποικιλότητα της περιοχής και να δούμε πουλιά όπως ο μαυροπετρίτης, ο σταχτοτσικνιάς και διάφορα άλλα είδη υδρόβιων πουλιών. Έπειτα αποβιβαστήκαμε στο χωριό Κανάλια από όπου και συνεχίσαμε πεζοί για το Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας. Εκεί μας μίλησαν ειδικοί για την επίδραση της αποξήρανσης της λίμνης τόσο στο περιβάλλον όσο και στην τοπική κοινωνία, επίσης μας μίλησαν για την προσπάθεια τους να επιστρέψει το υγρό στοιχείο στη λίμνη. Ακολούθησε μια συζήτηση των εκπροσώπων με τους μαθητές. Οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου παρουσίασαν εργασίες που έχουν πραγματοποιήσει για τη λίμνη Κάρλα. Κατόπιν ακολούθησε ένα παιχνίδι για τους μαθητές. Η ομάδα μας παρέδωσε μια ζωγραφιά. Τέλος επιβιβαστήκαμε στα λεωφορεία και επιστρέψαμε στην πόλη μας.

Ήταν μια ευχάριστη εμπειρία που μας έκανε να προβληματιστούμε για το περιβάλλον και τις επιπτώσεις της ανθρώπινης παρέμβασης σ' αυτό.

Οι μαθητές-Συντάκτες

Φωτεινή Γώγου

Περικλής Μαντέλλος

Βιρτζίνια Ράρρα

Φίλιππος Ρουσιαμάνης







