



Μουσικό Σχολείο Τρικάλων-Σχολικό Έτος 2015-2016

Κείμενο κοινωνικού προβληματισμού και έκθεσης απόψεων της **Πρεβένη Αγορίτσας**,
μαθήτριας Γ'3 Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων

Διδάσκουσα καθηγήτρια: **Ηλιάδη Αμαλία, φιλόλογος**

ΘΕΜΑ: Εκθέστε σε ένα άρθρο τις απόψεις –σκέψεις σας για την σημασία της τέχνης στη ζωή του ανθρώπου και της κοινωνίας, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην μορφή τέχνης που προτιμάτε.

Τέχνη είναι μια αφηρημένη έννοια που κάθε άνθρωπος στην γη την ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο σύμφωνα με τα βιώματα ,τις ανησυχίες και τις προτιμήσεις του. Ένας ορισμός που έχει δοθεί για την τέχνη ,αν και είναι αρκετά γενικευμένος ,είναι ο εξής :Η τέχνη δημιουργείται από ανθρώπους ,κατόχους ίσως κάποιων ικανοτήτων ,οι οποίοι επιθυμούν να παρουσιάσουν την αφηρημένη έννοια του ωραίου ,του αρμονικού και του ειρηνικού. Με την πάροδο του χρόνου όμως και με την εμφάνιση νέων καλλιτεχνών αυτός ο ορισμός της τέχνης παραλλάχτηκε ανάλογα με το είδος της και με τον πρεσβευτή της. Ανεξάρτητα όμως από το τι πιστεύει κανείς για τον πραγματικό ορισμό και την σημασία της τέχνης ,όλοι μπορούμε να κατανοήσουμε ,να παρατηρήσουμε και να αισθανθούμε την επιρροή που έχει στην ζωή των ανθρώπων και συνολικά της κοινωνίας.

Προσωπικά πιστεύω πως η τέχνη είναι αυτή που δημιούργησε κατά ένα μέρος τον πολιτισμό κάθε λαού. Μέσα από την τέχνη ο άνθρωπος μπορεί να αποδώσει τα συναισθήματα και τις σκέψεις του ευχάριστα, δημιουργικά αλλά και μη κατακριτέα καθώς γνωστό είναι πως η τέχνη δεν θέτει όρια ,φραγμούς. Για παράδειγμα ένας πίνακας ζωγραφικής μπορεί να μας περιγράψει πλήρως την συναισθηματική κατάσταση του καλλιτέχνη ,κάτι που ίσως ο ίδιος δεν θα μπορούσε να περιγράψει με λόγια. Επιπροσθέτως η τέχνη βοηθά τον άνθρωπο να ξεπεράσει προκαταλήψεις ,να διευρύνει τους ορίζοντες του και να 'λυτρωθεί' από τα καθημερινά και όχι μόνο πράγματα που τον απασχολούν. Επίσης μέσα από μια μορφή τέχνης την οποία είτε δημιουργεί είτε θαυμάζει μπορεί να 'ξυπνήσει' μέσα του η ανάγκη για επιπρόσθετες γνώσεις ,μάθηση αλλά και ευαισθητοποίηση σε διάφορα κοινωνικά και όχι μόνο θέματα. Ο άνθρωπος ασχολούμενος με την τέχνη ως καλλιτέχνης είτε ως απλός ενδιαφερόμενος μπορεί να εξερευνήσει τον εαυτό του και να ανακαλύψει πτυχές που δεν ήξερε πως έως τώρα υπήρχαν. Επίσης ο κάθε καλλιτέχνης μέσα από το έργο του, οποιαδήποτε μορφή και αν έχει, περνά στο κοινό την άποψή του. Έτσι και ο άνθρωπος που παρακολουθεί απλώς την τέχνη μπορεί να γνωρίσει διαφορετικές απόψεις, να δει από ένα άλλο πρίσμα ένα θέμα, ζήτημα. Τέλος η τέχνη δεν λειτουργεί μόνο

ως ξεκούραση ,διασκέδαση και αποφόρτιση για τον άνθρωπο. Η τέχνη μπορεί να διατελέσει βιοποριστικό μέρος στην ζωή πολλών ανθρώπων ειδικά στην σύγχρονη κοινωνία.

Από την άλλη πλευρά είναι πλέον σίγουρο πως επηρεάζει και επηρεάζεται από την κοινωνία. Κάθε μορφή και έργο τέχνης συνειδητά ή και ασυνείδητα εκφράζει την εποχή την οποία δημιουργήθηκε. Καθρεφτίζει την δομή της κοινωνίας ,τις προκαταλήψεις της ,τις συνήθειες και τις απόψεις της. Όμως μπορώ να διακρίνω πως και η τέχνη επηρεάζει αρκετά τις περισσότερες φορές θετικά το κοινωνικό σύνολο. Για παράδειγμα ένα τραγούδι περιέχει σίγουρα τη μουσική η οποία εξευγενίζει τους ανθρώπους και εκλεπτύνει τα άγρια ένστικτά τους αλλά και στοίχους , οι οποίοι πολλές φορές περνούν διάφορα μηνύματα στην κοινωνία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη κατά της Χούντας και των Ελλήνων αγωνιστών του 1821 αλλά και το '40. Ιδιαίτερα οι στοίχοι αλλά και η επαναστατική τους μουσική ήταν αυτά που κατά το μεγαλύτερο μέρος αφύπνισαν τις 3 διαφορετικές κοινωνίες εκείνων των εποχών. Τέλος συγκεκριμένα η μουσική ,ίσως συμπεριλαμβανομένη και της στιχουργικής μπορεί να ανεβάσει το πολιτιστικό και μορφωτικό επίπεδο μιας κοινωνίας.

Συμπερασματικά ,η τέχνη είναι μια αφηρημένη έννοια με συγκεκριμένο σκοπό και αποτελέσματα. Τα είδη-φόρμες τέχνης είναι αρκετές και η κάθε μια επιδρά με τον τρόπο της λίγο ή πολύ στις ανθρώπινες ζωές αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Κατά την προσωπική μου άποψη η μουσική είναι το είδος της τέχνης ,το οποίο μπορεί να επηρεάσει περισσότερο τον άνθρωπο καθώς είναι ένας συνδυασμός πολλών πολλών άλλων μορφών τέχνης. Έτσι η τέχνη είναι κάτι που επηρεάζει και παρακινεί ανθρώπους διάφορων ηλικιών και χαρακτήρων σε διάφορους τομείς και ευελπιστώ πως αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον.