

Εκδρομή στην Θεσσαλονίκη



Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016 η Δευτέρα Γυμνασίου του σχολείου μας πραγματοποίησε μία εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη. Ήμασταν από καιρό πολύ ενθουσιασμένοι διότι πρώτη φορά θα πηγαίναμε ως τάξη μία τόσο μακρινή εκδρομή.

Ο πρώτος μας προορισμός ήταν το Εβραϊκό μουσείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο στεγάζεται στον χώρο που παλαιότερα ήταν η κλειστή αγορά της Θεσσαλονίκης. Με το που μπαίνει κανείς στο μουσείο παρατηρεί μία ψηλή κρήνη την οποία κυρίως συναντάμε έξω από τις συναγωγές. Είδαμε επίσης διάφορες εβραϊκές ταφόπλακες, από τις οποίες μάθαμε να διακρίνουμε τη χρονολογία και τα αίτια του θανάτου. Στον δεύτερο όροφο του μουσείου είδαμε τις εβραϊκές παραδοσιακές φορεσιές καθώς και χειρόγραφους παπύρους στην παλαιά εβραϊκή γλώσσα. Ένας ακόμα χώρος που μας συγκλόνισε ήταν η αίθουσα με τις πλάκες που επάνω τους ήταν γραμμένα τα θύματα των ναζιστικών φρικαλεοτήτων. Επίσης στον ίδιο χώρο υπήρχαν διάφορες αναπαραστάσεις των βασανιστηρίων εκείνων των χρόνων.

Ο επόμενος προορισμός μας ήταν το θεματικό πάρκο «ο Θαυμαστός κόσμος του Ευγένιου Τριβιζά» στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με το που μπήκαμε στο χώρο νιώσαμε ένα έντονο αίσθημα νοσταλγίας των παιδικών μας χρόνων να μας κατακλύζει, καθώς αντικρίσαμε τα παραμύθια που διαβάζαμε όταν ήμασταν πιο μικροί. Περνώντας από πολλούς χώρους νιώσαμε ότι γίναμε ξανά παιδιά, που γελούν παίζουν και περνούν καλά, δίχως έγνοιες, «πρέπει» και κανόνες. Συγκινηθήκαμε με τα λόγια του Ζαχαρία και της Γλυκερίας, των ιδιοκτητών του μαγικού ζαχαροπλαστείου, που μας έδειξαν ότι «η πόρτα για

τη πραγματικότητα είναι δίπλα μας, αλλά θα μας ξανασυναντήσουν στα πιο γλυκά μας όνειρα».

Τρώγοντας ζαχαρωτά, φτάσαμε σε ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Θεσσαλονίκης. Το μουσείο Βυζαντινής Ιστορίας, το οποίο στεγάζεται σε ένα σύμπλεγμα κτιρίων κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί συναντήσαμε διάφορους ξεναγούς, σχετικά πρόθυμους να μας εξηγήσουν την καταγωγή των εκθεμάτων. Παρατηρήσαμε διάφορα ψηφιδωτά και εικόνες, ενώ παράλληλα το μουσείο μας προσέφερε δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο, γεγονός που μας χαροποίησε ιδιαίτερα.



Κατόπιν περάσαμε ένα απολαυστικότατο δώρο στο εμπορικό κέντρο «Mediterranean Cosmos» έξω από την Θεσσαλονίκη, ψωνίζοντας, γελώντας και κάνοντας ατελείωτες βόλτες. Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του κτιρίου μας έκανε τρομερή εντύπωση.

Επιστρέφοντας στα Τρίκαλα, ήμασταν όλοι πολύ ενθουσιασμένοι, αλλά και κουρασμένοι. Πάντως το σίγουρο είναι ένα: Πάντα όταν πάμε μαζί εκδρομές, περνάμε υπέροχα, ανεξάρτητα από το πού πάμε.

Χριστιάνα, Αδριανή, Κων/να, Χριστίνα